

Adventskalender 2018 



Adventskalender 2018



December staat voor de deur! Dé tijd van het jaar om je huis extra gezellig te maken. En samen al genieten in de aanloop ernaartoe waarin je met elkaar je huis versiert. En je innerlijk voorbereid op het echte kerstfeest. Als kind kreeg ik elk jaar een adventskalender. Met verhaaltjes om je voor te bereiden op het kerstfeest. Elke dag mocht ik een deurtje van de kalender openmaken, was er een verhaaltje of kreeg je een chocolaatje. Het is een leuke manier om de feestvreugde te vergroten.

In de aanloop naar kerst willen we uitzien naar de komst van Jezus. Blaise en Jeannette zijn in hun werk bezig om de liefde van Jezus te laten zien in woord en daad. Een mooie manier om met een adventskalender uit te kijken naar kerst en tegelijkertijd bezig te zijn met het missionaire werk van Blaise en Jeannette in Niger. (Inhoudelijk zijn meerdere ideeën opgedaan door de adventskalender 2018 van de protestantse kerk).

Wat is het idee? Op de volgende pagina's vindt je Bijbelgedeeltes en opdrachten die je voorbereiden op kerst & informatie geven over de projecten van Blaise en Jeannette in Niger. Deze knip je uit.

Je maakt een adventskalender naar keuze. Zoek op Google bijvoorbeeld op "adventskalender maken" en "afbeeldingen" of ga naar Pinterest en zoek op adventskalender. Zo krijg je heel veel voorbeelden te zien van simpel tot ingewikkeld. Kies er een uit die jij leuk vindt om te maken... (of koop een kant en klare kalender waar je iets in kunt stoppen).

Een simpel te maken kalender (zoals op de foto's) is bijvoorbeeld: een paar takken aan elkaar binden (met touw) en hier 24 zakjes, (envelopjes of buideltjes van een servetje) aan te binden; of (iets meer werk) pakketjes te maken van lege wc rollen.

- *stop in elk pakje het beschreven stukje (Bijbelgedeelte, projectbeschrijving of opdracht)*
- *(stop er eventueel een chocolaatje, snoepje of klein cadeautje bij)*
- *geef elk pakje een (corresponderend) nummer (zie rondjes met nummers, deze knip je uit en plak je erop)*
- *hang ze met touwtjes aan de stok(ken) en hang je adventskalender op.*
- *Je adventskalender is klaar*
- *Het idee is om nu elke dag de beschrijving eruit te halen die bij die dag hoort (en eventueel het chocolaatje of cadeautje)*
- *Je leest het verhaal in de bijbel en/of wat Blaise en Jeannette in Niger doen of je doet de opdracht die gegeven wordt, soms is het best wel moeilijk... vraag een volwassene om je hierbij te helpen ;)*
- *Een mooi idee is om ook te sparen voor het werk in Niger... dan doe je elke dag een beetje geld, bijv €0,50 of € 1.- of een ander bedrag, terug in de kalender (of in een spaarpotje). Dit doe je elke dag, de hele adventstijd. (1 t/m 24 december)*

Aan het eind van de adventstijd heb je dan een mooi bedrag gespaard wat je kunt overmaken op:

IBANnr: NL07 RABO 0361 834 179 t.n.v. Stichting Niger Zending

VEEL PLEZIER EN ALVAST FIJNE KERST

<p>1 december <i>Kerst is het feest van het licht... Jezus werd geboren als het licht voor de wereld.</i></p> <p><i>Jeannette en Blaise Gaitou wonen en werken in Niger. Zij verspreiden het licht van Jezus in Niger. Wil jij helpen het licht te delen met de mensen in Niger? Lees dan over het werk in Niger op de website.</i> https://nigerzending.eu/help-mee/pagina-voor-kinderen</p>	<p>2 december <i>Lucas 1: 31 Met kerst verwacht de jonge Maria een kindje... Jezus.</i></p> <p><i>In Niger zijn er veel jonge moeders die weinig geld hebben om voor hun gezin te zorgen. Daarom zijn Blaise en Jeannette begonnen met een beroepsopleiding voor meisjes en jonge vrouwen. Vaak verdienen de vaders ook niet genoeg geld om het gezin te onderhouden. De meiden leren kleding maken en kunnen dan hun eigen bedrijfje beginnen om geld te verdienen voor hun gezinnetje.</i> https://nigerzending.eu/projecten/centre-de-formation-caleb-vakopleiding-kleding-maken-1</p>
<p>3 december <i>Lucas 1: 5-25 Elisabet was onvruchtbaar dit kon zij zelf niet veranderen... maar God verandert sommige situaties wel...</i></p> <p><i>Jij kunt helpen om de situatie in Niger te veranderen... Je hoort vaak mensen zeggen dat het helpen in Afrika geen zin heeft, maar dat is niet waar... Er gebeuren mooie dingen... kijk maar eens op de website van kleine goede doelen.nl.</i> https://www.kleinegoededoelen.nl/verhaal/centre-caleb/</p>	<p>4 december <i>God zei tegen Zacharias... je zult een zoon krijgen en je moet hem Johannes noemen... dit was een nieuw begin...</i></p> <p><i>Leatou (een leerling van trainingscentrum Caleb) maakte ook een nieuw begin... Lees haar verhaal...</i> https://nigerzending.eu/nieuws/blog/leatou-vertelt</p>
<p>5 december <i>Hij (Johannes) zal veel mensen tot God leiden... Lucas 1: 16</i></p> <p><i>Blaise was vroeger zelf Moslim, maar heeft Jezus leren kennen, ging naar een bijbelschool en sloot zich aan bij Jeugd met een Opdracht. Hij heeft veel vrienden en bekenden zowel moslims als christenen... Hij vertelt van Jezus en geeft het evangelie handen en voeten met wat hij allemaal doet...</i></p>	<p>6 december <i>Overal in de wereld wordt kerst gevierd... kerstbomen, sfeerverlichting, muziek... en cadeautjes... verzin eens wie jij een cadeautje kan geven... geen gekocht cadeautje... maar doe iets voor iemand... Je kunt het een beetje vergelijken met wat Blaise en Jeannette voor de mensen in Niger doen. Op de nieuwe basisschool vieren ze ook kerst.</i> https://nigerzending.eu/projecten/aecm-academie-evangelique-cornerstone-de-maradi-1 <i>Bekijk ook het filmpje hoe zij 2 jaar geleden de opening tijdens kerst vierden...</i></p>

<p>7 december <i>Lucas 1:17</i> <i>Hij zal vooruit gaan en mensen met elkaar verzoenen...</i></p> <p><i>In het arme dorp Soura in Niger waren altijd veel problemen... doordat mensen nu onderwijs krijgen en ook leren om verdraagzaam naar elkaar te zijn zie je dat de sfeer in het dorp beter wordt.</i></p>	<p>8 december <i>Lucas 1:22-25</i> <i>Hij kon niet meer spreken, de mensen snapte dat hij een visioen gehad had... omdat de mensen hem niet langer zouden verachten</i></p> <p><i>Bid voor iemand waarvan je weet dat hij de hulp van God wel kan gebruiken omdat hij/zij bijvoorbeeld gepest wordt. Wat doe je hier tegen?</i></p>
<p>9 december <i>Met kerst wordt er veel aandacht aan eten besteed... niet iedereen heeft het zo goed als wij hier in Nederland... Jeannette studeerde aan de landbouw universiteit in Wageningen en helpt nu in Niger om een betere opbrengst te krijgen in de landbouw... https://nigerzending.eu/nieuws/laatste-nieuws/strijd-tegen-ondervoeding</i></p>	<p>10 december <i>Lucas 1: 28</i> <i>Gegroet Maria je bent begenadigd, de Heer is met jou...</i></p> <p><i>God is ook met jou... Ga vandaag eens onverwachts bij iemand op bezoek waarvan je weet dat hij/zij daar blij van wordt.</i></p>
<p>11 december <i>Lucas 1:30 wees niet bang Maria...</i></p> <p><i>Wanneer ben jij wel eens bang? Bedenk dat God altijd bij je is... waar je ook naar toe zult gaan.</i></p> <p><i>Blaise moet vaak lange reizen maken, naar de hoofdstad of het binnenland (vaak een hele dag reizen met de auto) of ook naar het buitenland om bijv. mensen te trainen voor het jeugdwerk... Reizen in Niger is niet ongevaarlijk... Bid voor veilige reizen voor hem en de andere mensen in Niger.</i></p>	<p>12 december <i>Lucas 1: 32 Hij zal een groot man worden en zoon van de allerhoogste worden genoemd... God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven...</i></p> <p><i>Wat wil jij later worden?</i> <i>In Niger is het niet zo makkelijk om als kind te leven... er wordt vaak niet naar je geluisterd... bij Kings Kids leren ze kinderen dat zij zichzelf mogen zijn... en hun talenten mogen ontwikkelen... https://nigerzending.eu/projecten/fabricants-de-joie-fj-kings-kids-1</i></p>
<p>13 december <i>Lucas 1: 35 en de kracht van de heilige geest zal over je komen...</i></p> <p><i>Merk jij wel eens dat God bij je is? En hoe dan?</i></p>	<p>14 december <i>Lucas 1: 37 want voor God is niets onmogelijk...</i></p> <p><i>Veel mensen in Niger zijn erg arm (ook omdat zij geen (goede) school hebben gehad) Een leerling van Centre Caleb vertelt dat zij niets liever wil dan voor haar gezin te kunnen zorgen. Dit kan zij na de opleiding als zij haar eigen bedrijfje heeft. Bid voor deze jonge vrouwen dat God een beter leven voor hen en hun gezin mogelijk maakt.</i></p>

<p>15 december <i>Lucas 1: 38 maria zegt: de Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.</i></p> <p><i>Gebruik vandaag helemaal geen computer/tablet of telefoon en gebruik de tijd die je hierdoor krijgt om samen met iemand anders iets te doen... bijv. om samen te koken en te eten met een recept uit Niger ... (In Niger is de maaltijd heel belangrijk, Blaise en Jeannette hebben ook vaak onverwachts bezoek die gewoon mee blijven eten)</i> https://nigerzending.eu/nieuws/blog/een-kijkje-in-de-keuken-van-niger</p>	<p>16 december <i>Lucas 1: 41 Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind in haar schoot;</i></p> <p><i>Wanneer heb jij iemand voor het laatst iemand blij gemaakt met een kaartje? Stuur eens een kaartje aan iemand of naar Niger; naar Blaise en Jeannette, Caleb () en Phoebé () om hen te bemoedigen.</i> <i>Hun adres:</i> <i>Blaise, Jeannette, Caleb en Phoebé Gaitou</i> <i>BP 199 JEMED</i> <i>Maradi</i> <i>Niger</i></p>
<p>17 december <i>Lucas 1: 42 de meest gezegende ben je van alle vrouwen...</i></p> <p><i>Denk eens terug aan afgelopen jaar en bedenk eens welke mooie/speciale momenten God jou heeft gegeven...</i></p> <p><i>Bij Kings Kids leren de kinderen om elke avond na te denken wat er die dag goed/mooi was dit noemen zij hun Mango, maar ook waar zij misschien iets deden wat minder mooi was... dit noemen zij hun citroen. Hier kunnen zij dan voor danken en bidden.</i> https://nigerzending.eu/nieuws/blog/getuigenis-abdoulaye</p>	<p>18 december <i>Lucas 1: 45 gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van God in vervulling zullen gaan.</i></p> <p><i>Heb je wel eens iets beloofd wat je niet gedaan hebt? Misschien kun je het nog goed maken... bedenk dan hoe... Vraag aan God of Hij je hiermee wilt helpen.</i></p>
<p>19 december <i>Lucas 1: 48 Maria zei ... Hij heeft oog gehad voor zijn minste dienaars...</i></p> <p><i>Je mag God danken dat Hij jou ziet, maar ook de mensen in Niger...</i> <i>Wij hebben vaak geen oog voor mensen die verder weg wonen... Je kent ze niet en het is letterlijk een ver van mijn bed show... Wat kun jij doen om toch regelmatig te denken aan de mensen in Niger.</i></p>	<p>20 december <i>Lucas 1: 49 grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan...</i></p> <p><i>Bedenk wat God voor jou doet...</i></p> <p><i>Bedenk wat jij voor de mensen in Niger kan doen. Weet je zelf niet iets te bedenken... misschien kom je door de website op een idee...</i> https://nigerzending.eu/help-mee/pagina-voor-kinderen/hoe-kun-jij-helpen-sparen?</p>

<p>21 december <i>Lucas 1: 52 heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien.</i></p> <p><i>Bak iets lekkers voor iemand uit je omgeving die dit zelf niet meer kan. Of van wie je vindt dat hij of zij een steuntje in de rug kan gebruiken.</i></p>		<p>22 december <i>Lucas 1: 58 haar burens en verwanten hoorde hoe barmhartig de Heer was geweest en zij verheugden zich samen met haar...</i></p> <p><i>Barmhartig... een moeilijk woord... maar denk maar aan de barmhartige Samaritaan...</i> <i>Ben jij wel een blij voor een ander? Probeer eens oprecht blij te zijn als je ziet dat iemand anders gezegend wordt met iets... en vertel ook dat je blij voor hem bent.</i></p>
<p>23 december <i>Jesus is nu zelf een baby'tje maar later vindt hij kinderen heel belangrijk... laat de kinderen tot mij komen en verhindert hen niet zei hij...</i></p> <p><i>Blaise vindt kinderen ook heel belangrijk en doet in Niger veel voor de kinderen... hij zegt: "Ik kon het niet uitstaan dat kinderen en jongeren heel vaak maar een beetje aan hun lot worden overgelaten, terwijl zij met een goede stimulans in hun leven en goed onderricht over wie God is een heel stuk verder kunnen komen in hun leven."</i> <i>Bid voor de kinderen in Niger en voor de leiders van de kinderclub "Quartier Libre" in de wijk.</i></p>		<p>24 december <i>Waarom willen Blaise en Jeannette het verhaal van Jesus ook in Niger handen en voeten geven?</i></p> <p><i>"omdat we zien dat er behoefte is en omdat wij zien dat er bepaalde knelpunten zijn (zoals het onderwijs) in onze samenleving en God ons talenten en kennis heeft gegeven om hier iets aan te doen en op die manier te laten zien wie Hij is."</i> <i>Bid voor (het werk van) Blaise en Jeannette. En dat zij de kracht en energie zullen krijgen om dit werk te blijven doen. En voor vrijwilligers in Nederland die andere mensen vertellen over het mooie werk wat zij doen.</i></p>
<p>25 december: Kerst <i>Daniël Noordermeer... De oprichter van Stichting Niger Zending zegt het volgende over Blaise en Jeannette..."Hun liefde en passie, investeringen in jeugd, gezinnen, scholing en arbeid maken de liefde van Jesus Christus zichtbaar, hoorbaar en voelbaar in Niger".</i> <i>Gezegende kerstdagen.</i></p>		

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

