

## IN MEMORIAM PIERRE BLAISE GAÏTOU.

Een liefdevol mens en een harde werker in Gods Koninkrijk is er niet meer. Het was een schok om te horen dat Blaise bij een noodlottig ongeval om het leven is gekomen. Waarom? is de eerste reactie die door je heen gaat.



Na zijn bekering tot christen heeft Blaise zich aangesloten bij Jeugd met een Opdracht en richtte hij zich op kinder- en jeugdwerk. Hij groeide in het werk en zag meer mogelijkheden om mensen vooruit te helpen en zijn geloof en vertrouwen te delen met de mensen in Niger. Samen met Jeannette ontwikkelde hij mooie initiatieven waarvan Centre Caleb en AECM ( Academie Evangelique Cornerstone de Maradi) bij jullie het bekendst zullen zijn. Maar ook de discipelschapstraining lag hem na aan het hart. Mensen gingen hem aan het hart. Hij wilde hen graag laten zien wat Jezus in hun leven wil betekenen.

Zijn liefde voor zijn vrouw en kinderen liet hij duidelijk blijken, getuige de mooie foto's op facebook vaak aangevuld met lovende woorden en dank naar zijn hemelse Vader. Blaise was een mooi en dankbaar mens en werd gewaardeerd door heel veel mensen. En eigenlijk hoeft het ons niet te verbazen hoeveel mensen geschokt en met verdriet gereageerd hebben op zijn overlijden.

In februari ging hij naar Tanzania voor een cursus om zijn taak beter te kunnen uitvoeren. Maar God heeft hem thuis gehaald. Het gemis en verdriet is groot en hij zal gemist worden als zendingswerker maar nog meer als echtgenoot, vader, schoonzoon, zwager en vriend. Ook als Stichting Niger Zending staan we om Jeannette, Caleb en Phoebé heen en zullen hen, voor zover wij dat als mensen kunnen, zoveel mogelijk steunen.

Namens Stichting Niger Zending,  
Jeanne Baas.