

# SCHAKELLEN tussen Niger en Nederland

Special  
for kids

De vragen en antwoorden van Phoebe staan in een kader met **oranje-roze** kleur, de vragen en antwoorden van Emma en Evi in een **paars** kader

In december 2020 ben ik opnieuw op bezoek geweest bij Emma en Evi Hebels, 2 zusjes die in Gouda wonen. Emma is 10 en Evi is 8. Van Emma en Evi wilde ik graag leren wat kinderen willen weten over Niger. Opnieuw kwamen er veel vragen. Maar deze keer kwamen er ook vragen terug van Phoebé!

Het zijn dit keer **HEEL VEEL VRAGEN** geworden :)

## VRAAG 1!

We hebben naar foto's gekeken op de Nigerzending-site over de verhuizing. Dat leverde de volgende vragen op:

**Vraag 1:** Hoe ziet jullie nieuwe huis eruit en de straat?  
Wij sturen een foto van ons huis.



En **Phoebé**



Mag ik jullie voorstellen:  
**Evi en Emma**

## VRAAG 2!

**Vraag 2:** Hebben jullie ook afvalcontainers om alles te scheiden in "groen", "papier" en "grijs"? En komt er dan ook een vuilniswagen de containers legen? Of gaat dat bij jullie heel anders?

Nee, wij scheiden het afval niet, alles gaat gewoon bij elkaar. Om de dag komt er een man met een handkar

die het afval ophaalt en wegbrengt naar de grote afvalhoop. Wij betalen die meneer elke maand om bij ons het afval op te halen.



Zo ziet ons nieuwe huis en onze straat eruit. De bruine deur is ons huis.



**Phoebé's moeder:**  
Toch wordt er wel aan recycling gedaan. Glazenpotten van bijv.

mayonaise of jam worden nooit weggegooid. We hergebruiken die zelf of er is wel iemand anders die ze kan gebruiken. Net als blikken met een deksel of goede plastic emmers. Op de afvalstortplaats zijn ook mensen die in het afval dingen zoeken die opnieuw gebruikt kunnen worden. Plastic wordt verzameld en verkocht aan mensen die het fijnmalen om andere dingen van te maken. Metaal wordt ook verzameld en verkocht. Daar worden bij voorbeeld pannen en lepels van gemaakt.



**VRAAG 3!** **Vraag 3:** Ook willen ze graag weten of jullie ook gordijnen hebben en schilderijen of andere dingen aan de muur?

Ja, wij hebben gordijnen en we hebben ook bijvoorbeeld familiefoto's aan de muur hangen, maar na de verhuizing is dat nog steeds niet gebeurd.



Nee, wij hebben geen hond, maar soms komt de kat van de burens bij ons (hij is heel schattig). Vroeger hadden we een konijn en 2 katten. Ons konijn heette Bugsy en is 11 jaar geworden. Maar nu hebben we geen huisdieren, maar Evi en ik willen wel graag een kat, maar dat mag niet van onze ouders.

Bij ons is nu met Oud en Nieuw een vuurwerkverbod, maar we mogen wel sterretjes en knalletjes. En papa gaat een vuurtje maken in de vuurkorf en dan kunnen we marshmallows roosteren.

**Vraag 6:** Hoe vieren jullie Oud en Nieuw?



**VRAAG 7!** In Gouda hebben we in de stad een mega-kerstboom. **Vraag 7:** Hadden jullie ook kerstversiering?

En is bij jullie de kerkdienst nu ook online?

Thuis hebben wij een mini-kerstboompje. Ook hangen we lichtjes op in huis; kaarsen gaat bij ons niet omdat we heel vaak de ventilatoren aan hebben en dan waaien ze weer uit. We hebben ook slingers en andere kerstversieringen. In de stad is er alleen in sommige winkels versiering. De meeste mensen hier zijn Moslim, dus zij vieren geen kerst.

Hier in Niamey hadden we alleen kerstavond een dienst en mama heeft eerste kerstdag eten gemaakt voor de barbecue die dag erna. Toen kwamen er andere mensen, die net als papa en mama werken bij Jeugd met een Opdracht bij ons barbecueën.

**VRAAG 4!**

Wij hebben sinds ik klein ben altijd honden gehad, soms 1, meestal 2. Onze honden zijn altijd buiten en zorgen ervoor dat vreemde mensen niet zomaar binnen komen (die hond die jullie in de kooi zagen was een uitzondering). Ik vind honden erg leuk.

**Vraag 4:** Hebben jullie een hond? Of andere huisdieren?



**VRAAG 6!**

Christenen vieren Oud en Nieuw in de kerk. De kerkdienst begint 's avonds om 9 of 10 uur en duurt dan tot na middernacht. Toen we nog in Maradi woonden, hadden wij na de kerk altijd nog feest bij ons thuis met vrienden. Nu in Niamey ging het anders: we hebben op 1 januari mensen uitgenodigd om 's avonds bij ons thuis te komen. Papa had mechoui besteld van schape en parelhoenders. Bij mechoui wordt het dier gevuld met klaargemaakte couscous en in z'n geheel in een grote klei-oven gebraden. Het was erg lekker en gezellig. We zaten met z'n allen op het dak van ons huis.

Hoi Phoebé,

We hopen dat je niet schrikt van alle vragen, maar we zijn erg nieuwsgierig naar je antwoorden. Wij zijn aan een tekening begonnen voor jou, en die komt via de echte post. Tot snel.

En we hopen dat je de komende zomer naar Nederland komt, dan willen we graag dat je bij ons op bezoek komt.

Groeten van Emma en Evi.

**VRAAG 5!**

Als wij iets bijzonders te vieren hebben, of soms ook als we daar gewoon zin in hebben, dan maken we vaak iets lekkers klaar voor tussendoor of na het eten en we noemen dat "dessert". Mijn lievelings-dessert is chocolade cake. **Vraag 5:** Hebben jullie ook zoiets als "dessert"? Wat vinden jullie erg lekker?

Met Kerst aten we als toetje soesjes met chocoladedip met rainbow-sprinkels.

Kijk maar op onze foto.

