

Bene Koytara Goyterey

Zij die werken voor God's Koninkrijk (vertaald vanuit Zarma)



Nieuwsbrief
april 2026

fam
Gaitou

Niger



Lieve vrienden,

In deze eerste Nieuwsbrief van 2026 kijken we terug naar alles wat 2025 ons heeft gebracht.

Dankbaar

Maar eerst wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor jullie support en betrokkenheid. Het betekent meer voor mij dan ik jullie kan zeggen. Zeker in een jaar vol veranderingen en uitdagingen. Ondanks alles is het werk in Niger voortgezet en ik ben diep dankbaar voor alle fantastische mensen die ik heb leren kennen en met wie ik heb samengewerkt. Zij zijn het die trouw en vol doorzettingsvermogen het dagelijks werk hebben gedaan.

2025 was een bewogen jaar

In veel opzichten was het een bewogen jaar, voor mij persoonlijk en ook voor mijn werk. Allereerst dus familienieuws. En daarna volgt er per project een update van de lopende projecten: de activiteiten binnen JEMED, met name Fabricants de Joie en de voortgang in Centre Caleb, de ontwikkelingen op de AECM-school, en de voortzetting van het werk van SSCS.

Ondanks dat de bredere context complex en uitdagend is, gebeurt er veel goeds. Ik hoop dat deze verslagen hoopvol zijn en inzicht geven in hoe het werk, stap voor stap, vruchten afwerpt.

Familienieuws

De eerste 6 maanden van 2025 waren vrij rustig. Caleb zette zijn tussenjaar voort in Nederland, hij werkte en raakte steeds meer gewend aan zijn leven in Nederland. Ondertussen keek hij naar de mogelijkheden voor een vervolgstudie. Hij schreef zich in op een hogeschool in Noord-Nederland en werd aangenomen. Gelukkig vond hij ook een kamer en begon in september aan zijn IT-studie. Phobé rondde in juni haar eerste jaar van high school met goede resultaten af en deed mee aan verschillende buitenschoolse activiteiten. Medio augustus begon haar nieuwe schooljaar.

In Nederland

Dankzij een genereuze gift konden Phobé en ik de maand juli in Nederland met vakantie. De helft van de tijd logeerden wij bij goede vrienden en de andere helft bij mijn ouders. Met mijn moeder ging het niet goed, maar wij beseften toen nog niet dat zij terminaal ziek was. Dat werd pas duidelijk toen Phobé en ik weer terug waren in Niger. Mijn moeder overleed eind september en ik ben dankbaar dat ik terug naar Nederland kon om haar begrafenis bij te wonen en een paar weken bij mijn vader te blijven. Phobé was gedurende deze tijd bij goede vrienden in Niger, zodat zij naar school kon.

Terug in Niger

Bij thuiskomst in Niamey werd ik geconfronteerd met een ernstig incident dat duidelijk maakte hoeveel terroristische groeperingen het gebied hadden uitgebreid waarin zij destructieve acties kunnen uitvoeren. Hierdoor waren internationale organisaties genoodzaakt maatregelen voor de veiligheid van hun personeel te herzien, met name voor de expats uit westerse landen. Zo werd de Sahel Academy waar Phobé naar school ging, gesloten. Kort daarop besloten de SIM en verschillende andere organisaties hun westerse personeel te laten vertrekken uit Niger. Wat moest ik doen?

Ons vertrek uit Niger

Na zorgvuldige overweging en overleg met vrienden kwam ik tot de conclusie dat het onverstandig zou zijn om te blijven. Daarom vertrokken Phobé en ik in de tweede helft van november naar Nederland.

Zelfstandigheid van de medewerkers

Ik ben ontzettend dankbaar dat we met de medewerkers in Niger de afgelopen jaren bewust hebben gewerkt aan het vergroten van hun zelfstandigheid. Natuurlijk heeft het de voorkeur dat ik hen regelmatig zou kunnen bezoeken, maar het is niet langer noodzakelijk. Het werk kan daarom worden voortgezet en waar nodig is mijn inbreng online mogelijk.

Jeannette Gaïtou-Baas



Fabricants de Joie (King's Kids) terugblik 2025

Franck is leider van FJ in Niger, hij organiseerde wekelijks bijeenkomsten op zondagmiddag. In de eerste helft van 2025 kwamen er meestal twintig tot dertig

kinderen. Tijdens het paasweekend organiseerde hij een goed bezocht minikamp.
[lees verder](#)



Terugblik op 2025 in Centre Caleb

In Centre Caleb volgen vrouwen een driejarige opleiding tot zelfstandig kleermaker. Hierbij krijgen zij ook les in breien, borduren, lezen, schrijven (zie foto hierboven), rekenen en gezondheid.

[lees verder](#)



Academie Evangelique Cornerstone de Maradi - 2025

In het afgelopen jaar zijn er weer belangrijke stappen gezet: het aantal leerlingen groeit, de examenresultaten zijn bemoedigend en er is vooruitgang geboekt in de uitbreiding van de schoolgebouwen.

[Lees meer](#)



Sowing Seeds of Change in the Sahel -2025

Het werk op de onderzoeks- en demonstratieboerderij ging in 2025 door. In het jaar ervoor deden we proeven met organische meststoffen. Deze mislukten grotendeels door slechte weersomstandigheden.

We hadden nog wat meststoffen over en gebruikten die voor nieuwe, kleinere proeven. Deze waren minder uitgebreid dan het jaar ervoor. De resultaten zijn pas volgend jaar beschikbaar.

[lees verder](#)

Om voor te danken

- Dank dat het werk waarbij ik de afgelopen jaren betrokken ben geweest kan doorgaan, ook zonder mijn fysieke aanwezigheid.
- Dank voor een warm bed om in te slapen, voldoende voedsel om te eten, kleding om te dragen, enzovoort — voor Phoebe en mijzelf.

Om voor te bidden

- Bid voor de vele intern ontheemden in N., die vaak onder zeer kwetsbare en onzekere omstandigheden leven.
- Bid om wijsheid voor de overheid in haar inspanningen om terroristische groeperingen het hoofd te bieden en om wegen te vinden om de sociaal-economische situatie te verbeteren.
- Bid om wijsheid, moed, kracht en vreugde voor de mensen die het werk ter plaatse voortzetten; en bid ook voor mensen zoals ik, die nu proberen bemoediging te blijven geven via online middelen.
- Bid voor Phoebe en mijzelf, en voor een heel aantal van onze vrienden, in deze plotselinge verhuizing en alles wat daarmee samenhangt.

Informatie voor de lezer

Als je wilt reageren op deze Nieuwsbrief, stuur dan gerust een berichtje naar jeannettegaitou@gmail.com.

Bid met ons mee! nigerzending.eu/help-mee/bidden

Wil je mee bidden met onze gebedsgroep (via Signal), mail dan naar nigerzending@gmail.com en vermeld je naam en telefoonnummer en "aanmelding gebedsgroep".

Doneren kan op verschillende manieren:

Algemene donaties. (doneerknop en QR code vind je onderaan dit stuk) of via rek nr NL 07 RABO 0361 834 179 t.n.v. Stichting Niger Zending Specifiek doel /project; [\(ga naar projecten\)](#)

Een periodieke schenking, zelf te regelen met je bank of in een akte voor 5 jaar, met een extra belastingvoordeel. [\(link voor info\)](#)

Steun ons met online shoppen: [\(informatie, instructie en startknop\)](#)

Liever de nieuwsbrief per post? Laat het ons weten via het secretariaat: nigerzending@gmail.com

Liever de nieuwsbrief als pdf, dus zonder door te hoeven klikken? Klik bovenaan de nieuwsbrief op "pdfversie".

Voor reactie op deze nieuwsbrief, gebruik dan niet de functie "Beantwoorden", maar stuur je reactie naar ons mailadres: nigerzending@gmail.com. Reacties zijn altijd welkom!



DONEER

Op onze site is nu ook een QR-code geplaatst.
Doneren kan nu dus ook via deze QR-code.

Ga naar de projecten

Jeannette, Caleb en Phoebé Gaitou
Email: jemmaradi@gmail.com
of jeannettegaitou@gmail.com

Samen sterker

Via deze brief willen we jullie op de hoogte houden van het werk in Niger, omdat we dit werk niet kunnen doen zonder jullie en zonder God. Willen we jullie niet alleen op de hoogte houden, maar willen we jullie ook aanmoedigen om zelf betrokken te zijn door bijvoorbeeld te bidden.

Ook is financiële steun van harte welkom!

Giften kun je overmaken op rekeningnummer
NL 07 RABO 0361 834 179
t.n.v. Stichting Niger Zending



Stichting Niger Zending
Zwaluwenlaan 679
3136 TW Vlaardingen

Email:
nigerzending@gmail.com



Website



Facebook



LinkedIn



YouTube



Instagram

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u nigerzending@outlook.com toe aan uw adresboek.

