

Bene Koytara Goyterey

Zij die werken voor God's Koninkrijk (vertaald vanuit Zarma)



nieuwsbrief
augustus 2020

fam Gaitou

Niger

Lieve vrienden en familie,



Het jaar 2020 lijkt voor velen van ons meer onverwachte veranderingen te brengen dan gebruikelijk. Er is de impact van Corona, dat voor veel mensen tot gevolg had dat zij de plannen die ze voor dit jaar hadden moesten veranderen. Voor ons gezin betekende het ook dat we niet naar Nederland konden reizen zoals gepland. Als bijkomstigheid van Corona konden we in samenwerking met Tearfund een kortlopend project organiseren waarbij we ons vooral richten op bewustmaking betreffende Corona. We hadden gepland

hier iets over te schrijven, maar dat stellen we uit tot onze volgende nieuwsbrief. De reden daarvoor is dat we ons geconfronteerd zien met een andere grote verandering waarover we jullie willen informeren. Daarnaast schrijven we over Malaria, een ziekte waar veel mensen in Niger mee te maken krijgen, in het bijzonder gedurende deze tijd van het jaar, de regentijd.

“Ina da mashashara”



Dit is wat we vaak om ons heen horen zeggen, speciaal in deze tijd van het jaar waarin er veel plassen zijn door de regen. Het is Hausa-taal voor: 'Ik heb malaria'. En vorige week was het mijn beurt om dat te zeggen.

[Lees meer...](#)

The big change!

Op dit moment staan we voor een GROTE verandering voor ons als gezin. Even jullie geheugen oprispen: vorig schooljaar was er géén studentenhuis meer op Sahel Academy, de school in Niamey waar Caleb naar toe gaat. Toen stelde de familie Adomnicai voor om voor Caleb te zorgen en dus ging hij bij hen wonen. We zijn hen erg dankbaar dat ze dit hebben willen doen. Maar nu moesten we voor het komende schooljaar een ander gastgezin zoeken. De afgelopen maanden werd langzamerhand duidelijk dat dit niet gemakkelijk zou worden en begonnen we na te denken over plan B: als er geen gastgezin beschikbaar zou zijn voor Caleb, zouden we naar Niamey moeten verhuizen. Dit leek ons nogal ingewikkeld, aangezien al ons werk en onze contacten in Maradi liggen, en daarom wilden we de beslissing echt niet nemen.

Plan B: Maar ja, toen we in augustus in Niamey waren voor onze vakantie, en met nog maar twee à drie weken te gaan tot de start van het schooljaar op 1 september, realiseerden we ons dat we ons plan B serieuzer moesten gaan bekijken.

We vroegen de administratie van de Sahel Academy of we Phoebé konden inschrijven voor het geval we moesten verhuizen. Zij waren bereid haar op korte termijn te testen en de resultaten waren zodanig goed dat ze kon worden aangenomen voor de 5e klas, dat is het laatste jaar van de basisschool in het Amerikaanse systeem (in het Nigerese systeem in Maradi zou ze ook het laatste jaar van de lagere school ingaan). En we waren net op tijd met onze aanvraag, want ze was nummer 20 in haar klas, en dat is het maximale aantal dat Sahel accepteert voor een klas.

Dus inmiddels zijn we tot de conclusie gekomen dat plan B het beste is en we inderdaad naar Niamey moeten verhuizen.

We hebben goed nagedacht over hoe we toezicht kunnen houden op en leiding kunnen blijven geven aan het werk in Maradi. We hebben plannen daarvoor uitgewerkt en het zal voor ons beiden wat heen en weer reizen betekenen. Blaise is dit al wel gewend want hij reisde voorheen al regelmatig tussen Maradi en Niamey. Verder zijn we erg blij dat we samenwerken met deskundige mensen die het praktische werk in Maradi voort kunnen zetten.

En het grote voordeel is natuurlijk dat we als gezin samen zullen zijn en dat Phoebé dit najaar bij Sahel Academy kan beginnen, iets waar ze erg naar uitkijkt.

Overstroming: Helaas is de rivier de Niger sinds 24 augustus ver buiten zijn oevers getreden en heeft een deel van de wijk waar Sahel Academy is gevestigd onder water gezet en staat ook het schoolgebouw onder water. De start van het schooljaar is dus uitgesteld tot nader order, maar in de tussentijd gaan we door met het verhuizen naar Niamey.



Gebeds WhatsApp groep

Bidden blijft hard nodig. Bij deze willen we aangeven dat er ook een gebedsWhatsApp groep is. Mocht je daar nog niet aan deelnemen maar dat wel willen laat het even weten. Het is een 'alleen lezen' appgroep geworden. Als je lid wil worden van deze gebedsapp groep geef dat dan even door incl. tel nr dan voegen we je toe.



Verlof familie Gaitou ging helaas dit jaar niet door.

Zoals jullie inmiddels allemaal weten is het verlof van de familie Gaitou in Nederland dit jaar (2020) helaas niet doorgegaan door de Coronacrisis. De reïssom en de verzekeringskosten zijn voor het grootste deel terugontvangen zodat we een goede financiële basis hebben om plannen voor het volgend jaar te maken.

Jullie begrijpen dat we nog niets kunnen zeggen over hoe en wanneer, maar we willen jullie toch vragen om hun verlof volgend jaar mogelijk te maken. Als jullie in de komende maanden in de gelegenheid zijn iets extra's hiervoor aan ons over te maken, zijn zij (en ook wij) jullie zeer dankbaar.

In de komende tijd zullen we jullie van de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.

Hartelijke groet van Piet Baas, penningmeester van st Nigerzending.

Complete tekst ontvangen?

Voor wie geen internet heeft of de nieuwsbrief in een een kerkblad wil publiceren, is er ook een nieuwsbrief met de complete tekst (zonder doorklikken).

Wil je deze ontvangen? Laat het ons weten! mail: nigerzending@gmail.com of per post: naar onderstaand adres.

Stichting Niger Zending
Dordogne 11, 3831 EJ Leusden

We hopen dat jullie deze verhalen met plezier gelezen hebben en als een bemoediging ervaren. Stuur gerust een berichtje als je wilt reageren.

Met een hartelijke groet,

Blaise, Jeannette, Caleb & Phoebé

Geef een gift

Om voor te danken:

- Voor veiligheid tijdens het reizen van Maradi naar Niamey en terug.
- Phoebé is geaccepteerd voor het laatste jaar van de basisschool op Sahel Academy.
- Voor de verschillende capabele mensen waarmee we samenwerken en die het werk voortzetten terwijl wij voornamelijk vanaf afstand begeleiden.

Om voor te bidden:

- Voor de verlies die hebben en inkomsten verloren en als gevolg van de overstroming van de rivier de Niger; en voor wijsheid voor de administratie en het bestuur van Sahel Academy terwijl zij beslissingen nemen over hoe verder te gaan nu ook de school overstromd is.
- Dat onze verhuizing naar Niamey voorspoedig zal verlopen (metname het inpakken en het vervoer).
- Wijsheid voor ons om het werk in Maradi zo te organiseren dat het goed zal kunnen doorgaan met onze begeleiding op afstand (voornamelijk).

Blaise, Jeannette, Caleb en Phoebé
Gaitou
BP 199 JEMED
Maradi
NIGER

Telefoon: [00 227] 96 257 222
of 96 283 331

Email: jemmaradi@gmail.com
of jeannettegaitou@gmail.com

[Lees meer over onze projecten](#)

Samen sterker

Via deze brief willen we jullie op de hoogte houden van het werk in Niger, omdat we dit werk niet kunnen doen zonder jullie en zonder God. Willen we jullie niet alleen op de hoogte houden, maar willen we jullie ook aanmoedigen om zelf betrokken te zijn door bijvoorbeeld te bidden.

Ook is financiële steun van harte welkom!

Giften kun je overmaken op rekeningnummer

NL 07 RABO 0361 834 179

t.n.v. Stichting Niger Zending



Stichting Niger Zending
Dordogne 11, 3831 EJ
Leusden

Email:
nigerzending@gmail.com



Website



Facebook



LinkedIn



YouTube

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier](#) afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u nigerzending@gmail.com toe aan uw adresboek.

