

Bene Koytara Goyterey

Zij die werken voor God's Koninkrijk (vertaald vanuit Zarma)



nieuwsbrief
mei 2021

fam
Gaitou

Niger

Lieve vrienden en familie,



Op dit moment zitten we midden in het heetste seizoen van het jaar en verlangen we naar de start van het regenseizoen. Hopelijk rond half juni. Misschien iets eerder, maar mogelijk ook later. Zodra het gaat regenen, ervaren mensen, dieren en planten allemaal verlichting.

Op de dag dat ik deze introductie schrijf, vieren onze moslimburen en vrienden het einde van de Ramadan. Ik kan me de opluchting die dat hen zal brengen nauwelijks voorstellen. Gedurende de dag, van zonsopgang tot zonsondergang, bij temperaturen die van ongeveer 11 uur tot ver in de middag boven de 40 graden

stijgen, niet alleen vasten wat betreft voedsel, maar ook niets drinken. Sommigen slikken zelfs hun speeksel niet door! Dit vasten moet heel erg vermoeiend zijn. En het is begrijpelijk dat velen het grootste deel van de middag slapen. Het is maar goed dat de Ramadan de maankalender volgt en dus volgend jaar net vóór de heetste periode valt.

Om de temperatuur in onze woon- en slaapkamers wat comfortabeler te houden, hebben we geïnvesteerd in enkele zogenaamde moeraskoelers ook wel verdampingskoelers genoemd. Dit is eigenlijk een ventilator in een box met een waterreservoir aan de onderkant, met een pomp en een distributiesysteem om het water van boven naar beneden door een padding te laten lopen. De ventilator zuigt lucht van buiten de box door de natte padding aan, zowel aan de achterkant als aan de zijkanten, waarbij door het verdampen van het water de lucht afkoelt en dan door middel van de ventilator de koelere lucht via de voorkant eruit komt. Dit is een heel eenvoudige en ook effectieve manier om de lucht in een kamer te koelen mits de temperatuur hoog genoeg is en de relatieve vochtigheid niet al te hoog. Daarbij gebruiken deze apparaten veel minder stroom dan airconditioners. Dit is niet alleen interessant voor onze energierekening, maar het betekent ook dat ze tenminste werken bij onze vaak grillige vermogensniveaus.

Deze nieuwsbrief:

Naast onze dagelijkse beslommeringen, delen we in deze nieuwsbrief ook de getuigenis van één van de dames in opleiding bij Training Center Caleb en vertellen we over de voortdurende uitdagingen, maar ook bemoedigen, bij ons streven onderwijs van goede kwaliteit te bieden aan de 'Académie Evangélique Cornerstone de Maradi'.

Uitdagingen in het onderwijs op AECM

De gemiddelde leeftijd van de bevolking in Niger is 15 jaar. Dit kan niet anders betekenen dan dat er veel kinderen zijn. Ook al gaan niet alle kinderen naar school, vele gelukkig wel. Daarom is er veel vraag naar leraren. Omdat de arbeidsmarkt niet erg groot is, maken veel mensen van deze kans gebruik om een baan als leraar te vinden. Maar niet iedereen is direct een goede leerkracht. Dit is een probleem waarmee we regelmatig worden geconfronteerd op de AECM school. (AECM= Academie Evangélique Cornerstone de Maradi= Evangelische Basisschool in Maradi)



[_lees verder](#)

Wat betekent het om een vak te leren?



Bij Training Center Caleb zit de groep meisjes en vrouwen nu in het derde en laatste jaar van hun opleiding, waarin zij bezig zijn met alfabetisering, kleding maken, breien en borduren. Ondanks het selectieproces bij aanvang van de opleiding, halen lang niet alle starters het derde jaar. Verschillende dingen gooien roet in het eten. Sommigen gaan trouwen en krijgen vervolgens niet de vrijheid om door te gaan. Bij anderen kunnen er gezondheidsproblemen zijn, en voor weer anderen is het programma gewoon te zwaar. De realiteit is dat van de 100 die in het eerste jaar zijn begonnen, er momenteel 52 de laatste fasen van het programma ingaan. Zij zijn nu zover dat zij gestart zijn met het maken van kleding voor klanten en zij verdienen daarmee wat geld; de mogelijke start van een eigen bedrijf! Een goed moment om te vragen wat het programma betekent in hun leven.

[lees verder](#)

WhatsApp Gebedsgroep: Voor dringende situaties

Bidden is en blijft hard nodig. Soms is dringend gebed gevraagd en kan het gezien veiligheidsredenen niet in de nieuwsbrief of is er geen tijd om te wachten op de nieuwsbrief. Ook juist op die momenten hebben we hard gebed nodig. Bij deze willen we aangeven dat hiervoor een gebedsWhatsApp groep is. Mocht je daar nog niet aan deelnemen maar dat wel willen laat het even weten. Het is een 'alleen lezen' appgroep. Als je lid wil worden van deze gebedsgroep geef dat dan even door incl. tel nr dan voegen we je toe. mail naar nigerzending@gmail.com

De nieuwe Special for Kids



Voor de kinderen (meisjes/ maar ook voor de jongens) de nieuwe special for kids is online.

De 2 zusjes Emma en EVI Hebels uit Gouda hebben weer vragen gesteld aan Phoebé in Niger.

Veel lees plezier!

[Ga naar de Special for kids](#)

DoelShop.nl

Boek je vakantie of ga shoppen

Online vakantie boeken via doelshop levert st. Niger Zending geld op.

Veel mensen boeken hun vakantie online. Bijv. bij booking.com of een andere site. Maar slechts weinig mensen doen dit via doelshop.

Waarom niet?

het is heel makkelijk, maar je moet er even aan denken....
Boek je vakantie via Doelshop en je doneert gratis aan Niger Zending.

Kleine moeite kost niets extra levert geld op voor Niger Zending Hoe?

[Lees meer](#)

We hopen dat jullie deze verhalen met plezier gelezen hebben en als een bemoediging ervaren. Stuur gerust een berichtje als je wilt reageren.

Met een hartelijke groet,

Blaise, Jeannette, Caleb & Phoebé

Om voor te danken:

- Dat de meisjes en vrouwen hun driejarige vakopleiding afronden bij Training Center Caleb en dat zij de positieve impact van de opleiding op hun leven ervaren.
- Voor de trouw van de vrouwen die lesgeven in Training Center Caleb.
- Voor de leerkrachten en het personeel van AECM en hun inspanningen om kwaliteitsonderwijs te bieden aan de kinderen die het onderwijs op AECM volgen.

Om voor te bidden:

- Voor de regering van Niger die staat voor veel uitdagingen; om er een paar te noemen: de veiligheidsvraagstukken, vooral (maar niet uitsluitend) in de grensgebieden, voedselzekerheid en goed onderwijs voor de jonge bevolking.
- Voor de meisjes en vrouwen die hun opleiding bij Training Center Caleb in juni afronden, dat zij goed gebruik kunnen maken van hun opgedane kennis en zo zichzelf en hun families kunnen onderhouden.
- Betreft de docenten, medewerkers en studenten bij AECM: voor een goede en positieve samenwerking tussen allen, het creëren van een goede leeromgeving voor alle leerlingen en een goede werkomgeving voor docenten en personeel.

DONEER

Complete tekst ontvangen?

Voor wie geen internet heeft of de nieuwsbrief in een een kerkblad wil publiceren, is er ook een nieuwsbrief met de complete tekst (zonder doorklikken). Wil je deze ontvangen? Laat het ons weten! mail: nigerzending@gmail.com of per post: naar onderstaand adres

Stichting Niger Zending
Dordogne 11, 3831 EJ Leusden

Blaise, Jeannette, Caleb en Phoebé Gaitou
BP 10469 JEMED
Niamey
Niger
Telefoon: [00 227] 96 257 222
of 96 283 331
Email: jemmaradi@gmail.com
of jeannettegaitou@gmail.com

[Ga naar de projecten](#)

Samen sterker
Via deze brief willen we jullie op de hoogte houden van het werk in Niger, omdat we dit werk niet kunnen doen zonder jullie en zonder God. Willen we jullie niet alleen op de hoogte houden, maar willen we jullie ook aanmoedigen om zelf betrokken te zijn door bijvoorbeeld te bidden.

Ook is financiële steun van harte welkom!
Giften kun je overmaken op rekeningnummer
NL 07 RABO 0361 834 179
t.n.v. Stichting Niger Zending